



gravin Agnes, Margaretha, Elisabeth geboren van Kleef rond 1400. Echtgenote van uw graaf, Rogier van Leefdaal, ridder en burggraaf van Brussel, heer van Leefdaal, drossaard van Brabant, en opperjachtmeester van de hertog. De gravin verteld over haar kapelletje door haar lieve echtgenoot voor haar gebouwd omdat haar kind gezond ter wereld kwam. De sint Annakapel is al eeuwenlang een bedevaartplek in de gemeente Best. Uit de verre omgeving komen bedevaartgangers er bidden voor een gezonde zwangerschap en voor een nieuwe relatie voor vrijgezellen .



Pootrecht. De hertog van Brabant heeft beslist pootrecht te verlenen aan de inwoners van Oirschot, Verrenbest en Naastenbest. Zij gaan beschikken over het pootrecht en overpootrecht. Een gezant brengt het nieuws over het recht van grondbezitters om bomen te planten, te bezitten en te rooien in de berm van de weg van de heer die grenst aan het eigen bezit. Tot 50 voet landinwaarts mogen bomen worden geplant. Opbrengst van de bomen is voor eigen gebruik. Alleen als er hout de plaats uitgevoerd wordt moet 10% worden betaald aan rentmeester van de hertog. Knoop het in uw oren en plant het voort plant het voort het zal u heil en voorspoed, warmte en timmerhout, biertonnen lucifers en klompen brengen.



Podstal 16^e eeuw: Op de hooggelegen heidevelden in Best kwamen zandverstuivingen voor. Met name het gebied tussen Best en Acht en Son stond hierom bekend. De zandverstuivingen vormden een overlast voor de akkers nabij de Vleut. Om te voorkomen dat door het afplaggen van de heide nieuwe stuifduinen ontstonden werden de bewoners van de acht gehuchten van Oirschot zo nu en dan ingeschakeld om bomen te planten. Het bestrijden van stuifzanden en verbeteren van wegen waren een van de weinige corveediensten in de omgeving. De podstalboerin legt uit hoe een podstal werkt en geeft meteen mee aan dat overmatig plaggen van heide zandverstuivingen tot gevolg hebben. De man van de boerin steekt plaggen om in zijn stal te vermengen met koeienmest. Hij is verloren gelopen.



Gonneke van Luik op weg met haar koperhandeltje van de Markt van Sint Oedenrode terug naar Luik. Via de Nieuwe Steenweg. Gonneke verkoopt de waren die haar man in Luik gemaakt heeft. Ze heeft goede zaken gedaan en hoeft nog maar 4 dagen te lopen voor ze thuis is. Gonneke is blij met de Nieuwe steenweg. Zo verliest ze niet te veel tijd. De aanleg van de nieuwe steenweg van Den Bosch naar Luik is rond 1740 begonnen. Best lag aan deze handelsroute.



Huursoldaat! Momenteel in dienst van Pichegru en langs Best en Son op weg naar den Bosch . Dat wordt een bloedig treffen. Maar morgen misschien bij de engelsen of de Duitsers hangt van de betaling af. Wie huurt hem in voor Oprukken , man tegen man, man tegen paard, wallen bestorming, poortenbestorming, De huursoldaat vecht voor eenieder die hem betaald. Een stevig beleg In ruil voor een goede maaltijd voldoende soldij en heel belangrijk. Het recht om te plunderen. De huursoldaat hoort dus bij geen enkel land. alleen bij wie hem koopt. Morgen kan ik met u vechten overmorgen tegen u.



Bets, verzorgster van de kanaalgravers. Bets denkt dat de bezoekers het kanaal mee komen graven. Geeft aan dat dit kanaal met mankracht is gegraven en dat het van grote betekenis was voor Best omdat het in die tijd nieuwe arbeidsplaatsen betekende. Het werk aan het kanaal zelf en daarna werk in de nieuwe bedrijven. Bij Bets krijgt iedereen Ranja uit een pollepel en een boterbabbelaar uit de boterfabriek of een trekdrop.



Klompemaker gaat solliciteren bij de Bata. Hij is altijd klompemaker geweest en weet alles van de beste houtsoorten voor klompen. Hij spreekt met veel liefde over zijn vak maar er valt geen droog brood meer mee te verdienen. Gek maar er worden bijna geen klompen meer verkocht. Hij gaat nu eens kijken bij de Bata, daar hadden ze personeel nodig. 't Schijnt er geweldig te zijn bij die fabriek was een dorp voor hen alleen met prachtige huizen met stromend water en licht en gas voor hem een waar paradijs.



De oorlog is net voorbij **Frits Phillips** loopt door de bossen van Best . Hij woont ongeveer 4 kilometer verder op landgoed De Wielewaal in Eindhoven, waar hij zelf een huis heeft laten bouwen in de jaren dertig. Eindhoven begint uit te breiden doordat zijn fabrieken zo groeien en Frits hoort de vogel Wielewaal niet meer zo

goed in zijn eigen park. En loopt daarom hier in het bos. Hij is trots op de nieuwe Phillips vinding de kijkradio maar zou toch ook nog wel eens een bedrijf willen maken waarmee hij een nuttig werk kan doen. Een medisch gezondheidscentrum lijkt hem wel iets.



De troubadour zingt het lied over de tekens van de tijd

Een dorpje of een grote stad, alles heeft een begin gehad, waarin er niemand iets bezat, De tijd ging door

De plekken waar je nog kunt zien, wat er eens was, die zijn misschien, over een eeuw niet meer te zien je maakt een spoor

en als jij ergens gaat let dan op wat je achterlaat
't maakt je geliefd, misschien.... Gehaat! de tijd gaat door!